



Thông Tin Liên Lạc

Cha Cassius Corroya, SDB

(Lm Chánh xứ)
ĐT: 0435 318 935
Cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
(Lm Tuyên Ủy Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan)

Virginia Carter (Thư ký)
Joan Parr (Thư ký)
ĐT Văn Phòng Giáo Xứ: (03) 9481 7333
Email: office@olsc.org.au
Website: www.olsc.org.au

Trương mục tài khoản Giáo Xứ
Our Lady of the Southern Cross Parish
BSB: 083347
Account Number: 16647 1224

Cộng Đoàn St. Joseph (Thánh Giuse) (1862)

46 Otter Street, Collingwood Victoria
Nguyễn Cao Anh (BDD VN) – 0417 379 489
Giờ Lễ: St. Joseph (Thánh Giuse):
Ngày thường: 8:30am (Tiếng Anh/Tiếng Việt)
Thứ Bảy: 6:00pm (Tiếng Anh)
Chúa Nhật 9:00am (tiếng Việt)

St. John (Thánh Gioan):

Thứ 3 đến 6: 9:15am (Tiếng Anh)
Thứ 7: 8:30am và 6:00pm (Tiếng Anh)
Chúa Nhật 9 giờ sáng (Tiếng Ý),
11 giờ sáng & 5g chiều (Tiếng Anh)

Lãnh Nhận Các Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội: Theo lịch hẹn

Bí Tích Hôn Phối: Theo lịch hẹn

Bí Tích Hòa Giải: Xin quý ông bà gặp một linh mục trước Thánh Lễ để xin hẹn giờ để được giải tội

Bí Tích Rửa Lễ Làn Đầu và Thêm Sức: Giáo Xứ giúp các học sinh ở các trường công được chuẩn bị lãnh nhận hai Bí Tích. Xin quý ông bà điện thoại đến văn phòng Giáo Xứ để biết thêm thông tin.

Linh mục Chánh xứ

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để gặp Cha Chánh xứ Cassius tại văn phòng nhà thờ Thánh Gioan Tây Giả - Clifton Hill hoặc Lm Tuyên Ủy Anthony Nguyễn Ngọc Dũng tại nhà thờ Thánh Giuse - Collingwood trong giờ làm việc từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày trong tuần.

Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gioan Hoan Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua (B) - 24/11/2024

Thông Báo

1. Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHANXICÔ THÁNG 11

Cầu cho những ai đã mất con: Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.

2. ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN

Chúa Nhật 17/11

Đợt 1: \$783.50
Đợt 2: \$419.05

Xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Xin quý vị tiếp tục quảng đại đóng góp cho giáo xứ và cộng đoàn chúng ta.

3. CHÚC MỪNG TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ – TGP MELBOURNE

Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và chúc mừng Cha Gioakim Nguyễn Xuân Thịnh vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn và bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá, Tổng Giáo Phận Melbourne. Thánh lễ tấn phong sẽ được cử hành vào sáng ngày Thứ Bảy, 1 tháng 2 năm 2025 tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Patrick, Melbourne. Cầu chúc Đức Cha đầy tràn niềm vui thánh thiện và chiếu tỏa hạnh phúc đích thực trong đời sống Tông đồ.

4. LÀM HANG ĐÁ GIÁNG SINH

Ban Đại Diện kính mời quý ông bà và anh chị em bớt chút thời giờ đến phụ giúp làm hang đá và trang hoàng giáo xứ để chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2024 vào **lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy 30 tháng 11/2024**. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em.

Học Hỏi Giáo Lý

Đâu là sự liên kết giữa các Bí tích với Hội thánh? Đức Kitô đã ủy thác các Bí tích cho Hội thánh của Người. Các Bí tích này là “của Hội thánh” theo hai nghĩa: các Bí tích là “do Hội thánh,” vì các Bí tích là hoạt động của Hội thánh, (mà Hội Thánh) là Bí tích của hoạt động Đức Kitô; các Bí tích là “cho Hội thánh,” theo nghĩa là các Bí tích xây dựng Hội thánh.

Ấn tín Bí tích là gì? Là một dấu ấn thiêng liêng được thông ban trong các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức. Ấn tín này là lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Thiên Chúa. Nhờ ấn tín, người Kitô hữu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô; họ được tham dự vào chức tư tế của Người theo nhiều cách. Họ là thành phần trong Hội thánh theo những bậc sống và phận vụ khác nhau; như thế, ơn gọi của họ là phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội thánh. Vì ấn tín không thể xóa đi được, nên ba Bí tích trao ban ấn tín, chỉ được nhận một lần trong đời.

Đâu là mối liên hệ giữa các Bí tích với đức tin? Không những các Bí tích giả thiết phải có đức tin, mà các Bí tích còn nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin, bằng lời đọc và những nghi thức. Qua việc cử hành các Bí tích, Hội thánh tuyên xưng đức tin tông truyền. Từ đó có câu thành ngữ cổ “lex orandi, lex credendi”, điều này muốn nói: Hội thánh tin như Hội thánh cầu nguyện.

Tại sao các Bí tích hữu hiệu? Các Bí tích hữu hiệu “ex opere operato” (do chính hành động được hoàn tất). Thực vậy, chính Đức Kitô hoạt động trong các Bí tích và thông ban ân sủng mà các Bí tích biểu lộ, không lệ thuộc vào sự thánh thiện bản thân của thừa tác viên; tuy nhiên, các hoa trái của Bí tích cũng tùy thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận.

Tại sao các Bí tích cần thiết cho ơn cứu độ? Mặc dù không phải tất cả các Bí tích đều được ban cho từng người Kitô hữu, các Bí tích đều cần thiết cho những ai tin vào Đức Kitô, bởi vì chúng trao ban các ân sủng Bí tích, ơn tha thứ tội lỗi, ơn được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, ơn nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và ơn được thực về Hội thánh. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai lãnh nhận các Bí tích.

Ấn sủng Bí tích là gì? Ấn sủng Bí tích là ân sủng của Chúa Thánh Thần, được Đức Kitô trao ban, mỗi Bí tích theo một cách. Ấn sủng này giúp người tin hữu trên bước đường nên thánh, và cũng giúp Hội thánh tăng trưởng trong đức ái và trong chứng từ của mình.

5. BÁO CÁO QUỸ CỘNG ĐOÀN

Ban Đại Diện xin kính báo đến quý ông bà và anh chị em quỹ của cộng đoàn từ 1/7 đến 8/11 như sau:

- Quỹ còn: \$4,271.54
- Tổng thu: \$14,737.28
- Tổng chi: \$12,192.26
- **Quỹ còn: \$6,816.56**

Ban Đại Diện xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.

6. TĨNH TÂM HOÀ GIẢI MÙA GIÁNG SINH

Để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn sẽ có buổi tĩnh tâm hoà giải với chương trình như sau:

- Ngày: Thứ 6, ngày 13 tháng 12
- Thời gian: 7:00pm - 9:30pm.
- 7:00pm - Giảng thuyết - xét mình
- 7:45pm - Xưng Tội

Ban Đại Diện xin kính báo.

7. LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 & 12

- CN (24/11): Chúa Kitô Vua
- Thứ 7 (30/11) Thánh Andrew Tông Đồ
- CN (1/12): CN I Mùa Vọng
- Thứ 3 (3/12): Thánh Phanxicô Xaviê
- Thứ 7 (7/12): Thánh Ambrose
- CN (8/12): CN II Mùa Vọng
- Thứ 2 (9/12): Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
- Thứ 6 (13/12): Thánh Lucia
- Thứ 7 (14/12): Thánh Gioan Thánh Giá
- CN (15/12): CN III Mùa Vọng
- CN (22/12) CN IV Mùa Vọng
- Thứ 3 (24/12): Lễ Vọng Giáng Sinh
- Thứ 4 (25/12): Lễ Giáng Sinh
- Thứ 5 (26/12): Thánh Stephen
- Thứ 6 (27/12): Thánh Gioan Tông Đồ
- Thứ 7 (28/12): Các Thánh An Hải
- CN (29/12): Lễ Thánh Gia
- Thứ 3 (31/12): Thánh Sylvester I

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA - B

Bài đọc 1 (Đn 7:13-14)

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kia: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Bài đọc 2 (Kh 1:5-8)

Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! Kia, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Ngươi. Mọi dân trên mặt đất sẽ đâm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen! Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”

Tin Mừng (Ga 18:33b-37)

Chính ngài nói rằng tôi là vua.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Suy Niệm Lời Chúa

Trong bài đọc 1, Ngôn Sứ Đanien trình bày thị kiến về ngày Thiên Chúa phân xử muôn dân. Thị kiến bắt đầu với sự kiện bốn con thú lớn từ biển lên (Đn 7:3). Thị kiến kết thúc với việc khi mọi sự dữ đã bị huỷ diệt, Con Người sẽ được “trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 7:14). Chúng ta rút ra được điều gì từ những chi tiết trên? Cuộc sống chúng ta luôn là một cuộc đấu tranh để chọn lựa giữa sự thiện và sự dữ. Nhiều lần chúng ta chiến thắng [chọn điều thiện], nhưng cũng không ít lần chúng ta đã thất bại [chọn sự dữ]. Hơn nữa, có lần chúng ta lại tìm vui cũng như muốn ở mãi trong sự dữ. Nhưng rồi, chúng ta cần biết rằng sự thiện luôn luôn chiến

thắng. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay ra đi, điều để người khác khâm phục và khóc thương không phải là những sự dữ chúng ta đã làm, nhưng là những sự thiện chúng ta đã thực hiện cho người khác. Hãy làm việc thiện mỗi giây phút, cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Thánh Gioan trong sách Khải Huyền hôm nay chỉ ra cho chúng ta chân tính thật của Chúa Giê-su. Ngài là “vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian” (Kh 1:5). Chân tính của Ngài được mặc khải qua việc “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1:5-6). Những lời này làm chúng ta suy gẫm. Chúng ta được máu Đức Kitô rửa sạch tội lỗi, và làm cho trở thành những người xứng đáng để phụng sự Thiên Chúa. Nhìn lại ngày sống của mình, không ai trong chúng ta không khỏi hổ thẹn vì đã nhiều lần lỗi phạm làm mất lòng Chúa. Nhưng Chúa vẫn yêu và mời gọi chúng ta trở về với Ngài trong từng giây phút. Liệu chúng ta có nỗ lực để biến cuộc đời mình thành lời ca ngợi Chúa suốt đời không? Hãy “kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! (Kh 1:6).

Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay đối thoại với Philatô về chân tính của mình. Cuộc đối thoại này mang đậm lối văn phong của Thánh Gioan cho các cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và thính giả của mình: cuộc đối thoại luôn bắt đầu với không tin hay nghi ngờ đến tin, đến khẳng định về chân tính của Chúa Giê-su. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với Philatô bắt đầu về với câu hỏi mang tính nghi ngờ hoặc không biết của Philatô: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Câu hỏi này chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn “có” hoặc “không.” Nhưng Chúa Giê-su thay vì trả lời thì Ngài lại hỏi Philatô: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Câu hỏi này hàm chứa hai câu hỏi mà Chúa Giê-su hỏi các môn đệ của Ngài về chân tính của Ngài: “Người ta gọi Con Người là ai?” và “còn anh em, anh em gọi thầy là ai?” Chúa Giê-su muốn một câu khẳng định mang

tính cá nhân. Ngài muốn Philatô biết về Ngài một cách cá vị, chứ không cách chung chung qua việc nghe người khác nói về Ngài. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về tương quan của chúng ta với Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng chỉ biết Chúa Giê-su cách chung chung chứ không mang tính cách cá vị. Biết Chúa Giê-su cách cá vị chỉ xảy ra khi thường xuyên gặp gỡ Ngài cách cá vị trong cầu nguyện. Chúng ta có muốn biết Chúa Giê-su cách cá vị không?

Cuộc đối thoại chuyển qua một hướng khác khi Chúa Giê-su hỏi Philatô về kiến thức của ông về Ngài. Thay vì trả lời Chúa Giê-su, Philatô lại hỏi Chúa Giê-su về “việc Ngài làm.” Qua câu hỏi của mình, Philatô chuyển từ câu hỏi “là” sang câu hỏi “làm.” Qua điều này, Thánh sử Gioan ám chỉ mối tương quan giữa “là” và “làm.” Nói cách cụ thể, chính việc Chúa Giê-su làm “mặc khải” Ngài “là” ai. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những gì mình làm, vì những gì mình làm nói cho người khác biết mình là ai. Trong triết học chúng ta thường nghe: “Hữu thể nào, hành động đó.” Tức là hành động phải đi theo đúng với chân tính của mình: Là người Kitô hữu, hành động chúng ta phải phản chiếu mình là người Kitô Hữu; là người thánh hiến cho Thiên Chúa, hành động chúng ta phải phản chiếu đời sống thuộc trọn về Chúa của mình. Bài Tin Mừng kết với câu hỏi của Philatô và câu trả lời về căn tính của Chúa Giê-su. Trong câu trả lời của mình, Chúa Giê-su chỉ ra Ngài là Vua. Nhưng vì nước của Ngài không thuộc về thế gian này, nên vương quyền của Ngài cũng không thuộc về thế gian này. Ngài không phải là vị vua của quyền lực, nhưng là vị vua của sự thật. Những ai sống trong sự thật thì nghe tiếng Ngài. Nếu chúng ta nhận Đức Kitô là vua, chúng ta phải sống trong sự thật. Sống trong thế giới mà sự thật dần bị sự dối trá lấn át, lễ Chúa Kitô Vua mời gọi chúng ta trở nên những thần dân trung thành của Chúa Giê-su. Chúng ta phải để cho sự thật chiếm ngự môi miệng, tâm trí chúng ta. Chỉ như thế, chúng ta mới nhận ra rằng quê hương thật của chúng ta không thuộc về thế gian này.

(Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB)